

### Ο ΜΥΛΟΣ ΣΤΙΣ ΛΑΧΙΔΕΣ

Ο ανωτέρω μύλος, βρισκόταν στην τοποθεσία Λαχίδες, δεξιά-ανατολικά της ροής των υδάτων του Καρνίωνα ποταμού, απείχε **15-20** μέτρα από τη σημερινή εφεδρική δεξαμενή υδρεύσεως του οικισμού Κάτω Γιανναίικα και λειτουργούσε κατά τους μήνες Οκτώβριο-Ιούνιο με τα νερά του Καρνίωνα ποταμού κλπ.

Προ του **1821**, δεν κατέστη εφικτό να εξακριβωθεί σε ποιον ανήκε, αλλά όπως προκύπτει από την :Φ **39**αριθμός **3733** από **21/8/1824** διαταγή του τότε υπουργού Εσωτερικών Γρηγορίου Δικαίου(ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) προς τον Έπαρχο Λεονταρίου, είχε καταστεί εθνικός. Αυτό σημαίνει ότι προ του **1821** ήταν ιδιοκτησία Τούρκου και με την επικράτηση στην περιοχή των επαναστατησάντων Ελλήνων , κατέστη περιουσία του ελληνικού κράτους τουτέστιν του έθνους μας.

Κατόπιν των ανωτέρω, πιθανολογείται ότι ο Τούρκος πριν αναχωρήσει, κατέστρεψε το μύλο ή τον κατέστρεψαν κάποιοι Γιαννιώτες και αργότερα οι γέροντες του χωριού, συμφώνησαν με τον ηγούμενο της Ι.Μ Αγίου Γεωργίου Ρεκίτσας να αναλάβει την επισκευή και να τον εκμεταλλευθεί μέχρις απολήψεως της δαπάνης.

Εάν η διαταγή είχε αποτέλεσμα και ποίο δεν κατέστη εφικτό να εξακριβωθεί. Πάντως το έτος **1840**, ο ίδιος μύλος είχε ερειπωθεί όπως προκύπτει από σχετικά έγγραφα.

Η διαδικασία που ξεκίνησε με την αίτηση των Π. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ και Π. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ δεν κατέστη εφικτό να εξακριβωθεί, εάν είχε αποτέλεσμα και ποίο. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ιδιοκτήτης του μύλου αυτού, έγινε ο ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Πελοπίδας του Ιωάννη. Ο γιός του Γεώργιος (**1870**- εκληρονόμησε το μύλο με ανάλογο αυλόγυρο και ο άλλος γιός του Σταύρος (**1875 - 1918**) εκληρονόμησε το ευρισκόμενο δίπλα από τον μύλο ποτιστικό κτήμα επιφανείας ενός περίπου στρέμματος. Ο Γεώργιος νυμφεύθηκε την Ελένη ΞΙΓΚΟΡΟΥ του Χαραλάμπους, πέθανε σχετικά

νέος και άφησε δύο παιδιά, την Παναγιώτα και τον Χαράλαμπο (1905 - ). Ο Χαράλαμπος πέθανε μικρός, η Παναγιώτα παντρεύθηκε στην Καμάρα τον Ευστάθιο ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ , και περί το έτος 1920 , η χήρα του παντρεύθηκε τον Κων/νο ΧΡΙΣΤΑΚΗ του Ιωάννου (1870 - 1969) επίσης χήρο. Αργότερα η Ελένη και η Παναγιώτα πούλησαν τον ανωτέρω μύλο στον Κων/νο ΧΡΙΣΤΑΚΗ (σύζυγο της πρώτης και πατριό της δεύτερης). Το έτος 1924 μετά από πολυήμερη βροχή έγινε μεγάλη πλημμύρα και η κατεβασιά με ξύλα και πέτρες έφραξε την κοίτη του Καρνίωνα ποταμού, άλλαξε την ροή των υδάτων του, εκάλυψε με μεγάλες πέτρες το κτήμα του Σταύρου ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ, εξαφάνισε μία λαχίδα από το κτήμα του Κων/νου ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (σήμερα ιδιοκτησίας Αθανασίου ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΑΚΗ) και ξεθεμελίωσε- κατέστρεψε ολοσχερώς τον εν λόγω μύλο.